



Norrmalm min stadsdel Del 1 (4)

Norrmalm är en stadsdel som ligger mig varmt om hjärtat, jag är nämligen uppvuxen i denna stadsdel närmare bestämt på Vrangelsgatan vid Sagavallen. Tyvärr så vet jag inte när bilden fotograferades men om jag skulle gissa så tror jag att det är fotograferat på 1950-talet. Längst ner på bilden ser vi Herrljungabanan och ovanför går Folkungagatan. Mitt liv började när mina föräldrar bodde på Folkungagatan och där började jag mina första år och flyttade sedan till Vrangelsgatan 1966. På Sagavallen som vi ser mitt i bild har man sparkat mycket fotboll. Jag blev väldigt förvånad för ett tag sedan när jag såg hur de har skövlat bort den lilla träddungen på vänstersida om fotbollsplanen och bestämt sig för att bygga ett dagis, i den skogsdungen har man sprungit mycket så man kände inte igen sig. Bilden nedan är fotograferad den 8 februari och har fått den av Magnus Mattiasson som har fotograferat det med en drönare.



Här ser man lite skillnad mycket skog har försvunnit med åren samt att stadsdelen har förtätats. Åter till min uppväxt, vid ena sidan av fotbollsplanen ligger det en kulle och jag bodde precis vid denna kulle. Där åkte man mycket pulka och miniskidor ner mot fotbollsplanen på vintern och på sommaren så byggde man kojor precis som pojkar i den åldern skulle göra. Jag tror att dagens barn är nog inte ute lika mycket som man var när man var barn på 1960-1970-talet. Nu när jag sitter och skriver detta så blir jag väldigt nostalgisk och får ta en dag och besöka Sagavallen och fotografera lite. Huset som vi bodde i på Vrangelsgatan 9 är renoverat i dag men man känner igen det i alla fall och trädgården den är ganska så skövlad och består av en stor asfalterad parkeringsplats och så gott som alla träd är borta. På baksidan av huset mot kullen hade min mor en liten kolonilott där hon odlade lite olika grönsaker och potatis, det fanns även vinbärsbuskar och krusbär. Det var ett lantliv fast ganska så centralt.